

Đạo Hiếu



**Nếu ta không
phụng dưỡng cha mẹ**

Sống Hạnh Phúc **khi còn sống**

**thì có ích gì mà cúng tế
khi cha mẹ đã qua đời**

I. Bạn nghĩ thế nào là hiếu?

1- Ông bà, cha mẹ theo Phật giáo mà mình theo Công giáo là bất hiếu?

Ngày trước mang quan tài ông bà, cha mẹ đi chôn, người Việt đặt ly rượu trên quan tài, người khiêng quan tài phải đi thật chậm, để ly rượu không đổ, và họ cho như thế là có hiếu. Ngày nay quan tài chuyên chở bằng xe hơi, máy bay, có ai cho là bất hiếu không?

2- Phật giáo cúng cơm, nước cho ông bà, cha mẹ đã qua đời, để ông bà, cha mẹ không đói khát.

Linh hồn cũng ăn uống như người còn sống sao? Đó là mê tín, tin nhầm. Nhân gian có câu: “Khi sống thì không cho ăn, đến khi đã chết làm cơm cúng ruồi.”

3- Phật giáo đốt tiền giả, nhà lầu, ngựa, xe giả... để gửi cho ông bà, cha mẹ ở bên kia thế giới.

Nếu họ dùng được, sao không đốt vàng thật, tiền thật, nhà lầu, ngựa, xe thật? Đốt toàn đồ giả, không phải là khinh thường và diễu cợt đối với người đã chết sao?

4- Trước năm 1975, Thích Ngự Chiếu, có quyển “Vô Thần Luận”, đả phá mê tín, dị đoan tràn ngập trong Phật giáo, và tuyên bố Phật giáo là vô thần.

Thực tế, những kẻ chối bỏ Thiên Chúa thì mê tín, dị đoan không ai bằng. Vì con người có linh hồn, có khuynh hướng tìm về với Đấng Thiêng Liêng. Kẻ chối bỏ Thiên Chúa thì tìm đến tà thần, tà phật...; đó là lý do có nhiều tôn giáo giả dối. Ngày nay Việt cộng tôn thờ dâm tặc Hồ chí Minh, và đặt tượng nó trên bàn thờ, ở tất cả các ngôi chùa ở VN.

5- Tỉnh Quảng Nam có Thầy thuốc Nghiêm rất nổi tiếng. Sau khi trở về với Chúa, ông nói: “Có ai mộ mền Phật hơn tôi? Có ai làm những điều dị đoan hơn tôi? Thế mà nhờ ơn Chúa, từ khi được gia nhập Công Giáo, tôi hoàn toàn đổi mới, tôi đã bỏ được thói ngu dại, dị đoan, mê tín, tin nhầm trong Phật giáo.”

6- Nhiều cao tăng nói, người Việt nam có ba tôn giáo, là Lão, Khổng, Phật. Công giáo là đạo ngoại quốc, không nên theo.

Có phải Lão tử, Khổng tử và Tất Đạt Đa là người Việt nam? Trước khi Lão, Khổng, Phật giáo từ Chệt quốc truyền vào nước ta, người Việt đã thờ TRỜI: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống.”; “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”; “Sống nhờ Trời, chết về chầu Trời.”; “Không có Trời, ai ở với ai?”; “Chỉ có Trời cứu” v.v..

Nhờ tìm hiểu người Việt biết Ông Trời là Thiên Chúa; và Đạo Trời là Thiên Chúa Giáo, còn gọi là Kitô Giáo, Công Giáo, Đạo Tình Thương.

7- Nhiều nhà sư khoe, Phật giáo có gần 90% dân số.

Có phải đó là lý do Phật giáo là chân đạo? Chắc chắn là không. Thực tế, tại Việt Nam, Chếtquốc số người gian dối, hèn hạ, ăn cắp, ăn cướp, hiếp dâm, giết người, phá thai tràn lan. Số người vào hỏa ngục mỗi ngày, nhiều hơn số người về thiên đàng, theo linh hồn ở Luyện ngục cho biết.

8- Bác sĩ Chang Shu Wen, nghiên cứu Phật giáo nhiều năm, đã viết: “Phật giáo ảo tưởng, mâu thuẫn, mê tín, yếm thế, trốn đời, kiếm hãm đất nước và dân tộc trong sự chậm tiến và lạc hậu. Trong lúc đi tìm cho mình một chân đạo, tôi tình cờ khám phá được tư tưởng chỉ đạo tốt nhất cho dân tộc, giúp cho đất nước phát triển, và giúp mọi người được ấm no, hạnh phúc; đó là chân đạo và tư tưởng Thiên Chúa Giáo.”

II. THIÊN CHÚA hiện hữu

a) Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, có cả ngàn danh y, nhưng không giúp được cho hoàng hậu có con. Vua và hoàng hậu phải đi van vái nhiều nơi, đến khi họ ngửa mặt lên trời và kêu xin với Trời, họ được Trời ban cho đứa con là Tất Đạt Đa.

b) Các nhà bác học cho biết, loài người không tạo được sự sống, dù sự sống của một hạt thóc, cái nấm, hạt đậu, con vi trùng... Tất Đạt Đa hiện hữu ở trần gian, là bằng chứng có Thiên Chúa. Tất đạt Đa là tạo vật của Thiên Chúa.

c) Anh Vũ Đức Kiên, 40 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Dung 36 tuổi, giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân Bình. Anh Kiên đã có vợ và được năm con gái. Sau khi vợ chết, anh chấp nối với chị Dung mong sẽ có con trai, nhưng lại thêm hai con gái. Vị chi là bảy cô nàng. Cả họ buồn bã vì anh là con trai duy nhất của gia đình. Anh thất vọng day nghiêng vợ con, không cầu nguyện. Phần chị Dung vững lòng trông cậy. Hằng tuần vào ngày thứ tư, chị đến đền Thánh Giuse cầu nguyện. Trong khi ấy, cả nhà gièm pha. Thấy chị có thai, họ bảo, lại con gái nữa cho mà xem. Ngày chị đi sinh, không ai thêm ngó ngàng. Lúc sinh ra con trai, báo tin về gia đình, chồng cũng không tin. Ba ngày sau anh lên thăm, ẵm con thì mới nhận ra là thật. Tên cháu là Giuse Vũ Đức Thạch.

d) Nhiều vợ chồng Phật giáo đã cầu xin với các vị Phật, đã nhờ đến y khoa, nhưng nhiều năm vẫn không có con. Họ đến Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè xin cha Long và cộng đoàn cầu nguyện với Thiên Chúa, và họ có con như lòng mong ước; đó là một trong nhiều lý do, hằng ngày có cả ngàn người ngoại đạo đến Giáo Điểm Tin Mừng xin ơn và tạ ơn.

Với 4 sự thật đó cho chúng ta biết, sự hiện hữu của chúng ta, ở ngoài quyết định của cha mẹ chúng ta. Nếu đi lần lên mãi, chúng ta phải khiêm tốn mà nhận sự thật này: có Thiên Chúa. Cha mẹ chỉ là người cộng tác trong chương trình của Thiên Chúa.

III. Kết

Cha mẹ nào cũng muốn con cái khôn ngoan hơn mình, thành công hơn mình, và được hạnh phúc; vì thế có câu: “Con hơn cha mẹ, là nhà có phúc.”

Là con cái khôn ngoan thì phải bỏ tôn giáo dị đoan mê tín, không cứu được linh hồn ai, mà trở về với Thiên Chúa, là Đấng duy nhất có thể dẫn nhân loại về cõi thiên đàng vĩnh phúc.

Người Công Giáo không chỉ hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, mà còn phải hiếu thảo với Thiên Chúa; điều này có nghĩa, đạo hiếu của người Công giáo tốt đẹp, vẹn toàn hơn.

NguyễnHyVọng