

Biết và không biết

NguyễnHyVọng

<I> Biết điều không nên biết là dai

1- Có 4 thứ không nên biết, là bài bạc, bia rượu, trai gái bất chính, hút xách; người Việt Nam gọi là "tứ đồ tường". Ai savào 4 thứ này thì cuộc đời và gia đình dẫn đến thảm trạng: tàn tạ, tan tác, tù tội, tiêu vong...

2- Điều cần biết là làm cho dân giàu, nước mạnh thì Hồ chí Minh và đảng Cộng sản mù tịt. Nhưng điều không nên biết, là mị dân, lừa đảo, ăn cướp tài sản của nhân dân, của các tôn giáo, "cống rãnh cắn gà nhà", "rước voi giầy má tô" buôn dân, bán nước, bảo vệ 'chiếc gế' làm tay sai cho giặc, thì không ai hơn Hồ chí Minh và đảng cộng sản; vì thế mà Việt Nam rơi vào thảm cảnh: nghèo đói, lạc hậu, đạo đức xuống dốc thảm hại, thế giới khinh khi, tổ quốc thì trong nguy cơ bị diệt vong!!

<II> Không biết điều cần biết cũng dai

Tôn giáo là điều cần biết, bởi tôn giáo là 'đường' dẫn chúng ta từ cõi tạm đến cõi đời đời, mà không ai có thể chôi từ ra đi. Ra đi mà không biết 'lộ trình', thì thật khờ dại. Trần gian có nhiều đạo, vì thế, không phải lộ trình nào cũng dẫn đến cõi vĩnh phúc. Những ai nói tôn giáo nào cũng tốt, theo 'đạo' nào cũng được, thì có khác nào cứ bước đi, mà không cần biết con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu ?!

Đời người là chuyên đi một chiều. Không phàm nhân nào ra đi mà hẹn ngày trở lại. Chọn đúng lộ trình thì hạnh phúc mãi mãi; chọn sai lộ trình thì khổ đau triền miên không bao giờ dứt.

<III> Đâu là lộ trình dẫn đến cõi vĩnh phúc?

Nhân loại có 5 tôn giáo lớn, chúng ta cùng tìm hiểu:

1- Người Ấn giáo cho biết là họ có hơn ba trăm triệu vị thần, nhưng không biết ai là vị thần lớn nhất. Có vị thần chỉ dành riêng cho người quyền quý, và có vị thần chỉ dành riêng cho người nghèo khổ. Người nghèo khổ không được cưới vợ, gã chồng với người ở giai cấp cao hơn, và ngược lại. Dân Ấn độ hầu hết thờ bò, rắn, khi, voi, rùa..., và tin thuyết luân hồi.

2- Hồi giáo do Môhamet thiết lập. Môhamet sinh vào năm 570. Theo Môhamet thì vào năm 40 tuổi, ông nghe được lời của Thượng đế nói với ông và từ đó ông tự nhận là sứ giả của Thượng đế.

Từ khi có loài người cho đến ngày nay, số người tự nhận là sứ giả của Thượng đế không phải là ít. Hồi giáo cho phép đàn ông lấy 4 vợ và có quyền tuyệt đối trên vợ, con. Hồi giáo cho phép tίν đồ hy sinh mạng sống, và mạng sống của kẻ khác để bảo vệ niềm tin. Tín đồ chết cho niềm tin thì được về thiên đàng, có rượu ngon và gái đẹp để thụ hưởng. Có một số quá khích, ép buộc mọi người phải theo Hồi giáo, nếu không theo thì họ giết. Vì chủ trương này mà nhiều người trên thế giới mất cảm tình với tôn giáo này.

3- Phật giáo do thái tử Tất Đạt Đa thiết lập. Thái tử sinh vào khoảng 558-448 trước Công nguyên. Trước khi lập đạo, thái tử thọ giáo với vài vị thầy Ấn giáo. Thái tử mượn thuyết luân hồi của Ấn giáo và luật nhân quả của Thiên Chúa. Từ lý thuyết đến thực hành, Phật giáo có nhiều ảo tưởng và mâu thuẫn; vì thế, những tâm hồn yêu chân lý đã bỏ Phật về với Chúa, như: Tiến sĩ Paul Williams, Học giả Ấn độ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức

Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngô Thiện, Bùi Ngọc Thăng, ni cô Diệu Thiện

Phật dạy: "diệt hẳn ham muốn là niết bàn."

Thực tế, không ai có thể diệt hết ham muốn. Hãy hỏi chính bạn và các tu sĩ Phật giáo, có ai diệt hết ham muốn trong tâm trí không? Chỉ có xác chết mới không thể và không còn ham muốn. Kẻ chán hết mọi sự là kẻ chán cả sự sống mà hẳn đang có. Nhiều cao tăng, tu sĩ Phật giáo đã rơi vào tình cảnh này và họ đã tự tử. Hành động tự tử, đã nói lên điều là họ muốn là thoát khỏi cái khổ, cái khó khăn họ đang gặp phải, mà không biết giải quyết như thế nào. Kẻ chán hết mọi sự là kẻ **muốn chết quách cho xong**. Nhưng có chắc chết là hết không? Hay chết vì tự sát mà phải đi vào hỏa ngục như cô Vũ Thuý ở Cái Sắn??

Thêm một ý nữa, "diệt hẳn ham muốn là niết bàn", thì tự câu đó đã bày tỏ sự ham muốn niết bàn. Nếu không ham muốn niết bàn, thì cố gắng diệt hết mọi ham muốn để làm gì? Phật đã không hiểu ngài nói gì. Phải chăng vì ngộ thiền, hoặc bị quỷ ám làm mờ hết tâm trí???

4- Do thái giáo tin Cựu ước với các vị ngôn sứ của Thượng đế như Abraham, Môsê..., nhưng không tin Tân ước. Do thái giáo đang chờ đợi Đấng Cứu Thế.

5- Công giáo hay Thiên Chúa giáo do Chúa Giêsu Kitô sáng lập. Khi Chúa Giêsu Kitô sinh ra thì lịch sử nhân loại được chia ra làm hai: năm Chúa Giêsu Kitô sinh ra được gọi là năm thứ nhất. Thời kỳ trước Chúa Giêsu Kitô được gọi là thời Cựu ước, hay trước Công nguyên. Thời kỳ sau Chúa Giêsu Kitô được gọi là thời Tân ước, hay sau Công nguyên, còn gọi là Công lịch, lịch dùng cho cả nhân loại. Tính đến nay là 2016 năm, mừng Chúa Giêsu Kitô Giáng Sinh.

Chúa Giêsu Kitô là ai?

a- Chúa Giêsu Kitô không đi tìm chân lý như một số giáo chủ phàm nhân, và cũng không tự nhận là sứ giả của Thượng đế, mà Ngài nói về chính Ngài, "Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống"; "Ai thấy Ta là thấy Cha (có nghĩa là thấy Thượng đế); Ta và Cha là một."

b- Khi Chúa Giêsu Kitô chịu Phép Rửa tại sông Gio đăng, bởi Gioan Tẩy Giả, thì có tiếng từ trời cao xác nhận: "Này là Con yêu dấu của Ta, các người hãy nghe lời Người"

c- Khi Chúa Giêsu nghe Martha báo tin em của cô là Lazarô đã chết. Chúa Giêsu đã nói với Martha: "Ta là sự sống lại và là sự sống, con có tin như thế không?"

Lazarô đã chôn trong mộ 4 ngày, đã có mùi, nhưng Chúa Giêsu đã gọi Lazarô sống lại, trước sự chứng kiến của chị em Martha, Mary, họ hàng và bạn bè của Martha, Mary và 12 môn đệ theo Chúa Giêsu.

d- Nhiều giáo sĩ, luật sĩ giảng bầy Chúa Giêsu, nhưng đều bị Ngài khoá họng của họ bằng lý luận làm ngơ ngàng mọi người vì trí thông minh tuyệt vời của Ngài, mà không ai có thể tìm thấy nơi phàm nhân.

e- Chúa Giêsu biết mọi việc trước khi chúng xảy ra. Ngài nói trước về cái chết của Ngài, và 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại, và sống mãi mãi, và đã thật sự xảy ra như Lời của Ngài.

f- Chúa Giêsu rao giảng và không phản bội những gì Ngài đã rao giảng. Khi chịu chết trên thập tự giá, Ngài nói: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm."

g- Mọi giáo chủ là phàm nhân: Lão tử, Không tử, Tất Đạt Đa, Môhamet, Đalai Lama ... đều đầu hàng trước lão, bệnh, tử. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tất cả. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và sống mãi mãi. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã lấy chính mạng sống của họ để làm chứng về điều họ tin: Chúa Giêsu đã sống lại. Lý do là họ đã thật sự gặp lại Chúa Giêsu, được trò chuyện, ăn uống và đụng chạm đến Ngài.

h- Những quốc gia theo tà thuyết cộng sản vô thần, những triết gia theo Satan, những tôn giáo giả... đã cố gắng chứng minh không có Thiên Chúa, và Chúa Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa, nhưng họ đều thất bại.

Thánh Kinh: "Ngoài Thánh Danh Giêsu Kitô, không có danh nào được ban cho loài người, để loài người nhờ đó mà được cứu." Acts 4:12

Thánh ca: "Hãy trở về với Cha nhân lành"
<https://www.youtube.com/watch?v=-nysdIKjORE>

NguyễnHyVọng