

# Ý-nghĩa của "Thùng Tiên Công-Đức" trong Chùa

Một ý-nghĩa khác & sâu-xa của ...  
"Thùng tiên CÔNG-ĐỨC" trong chùa



Hoàng hôn, trong chùa tĩnh lặng yên ả, nơi lư hương khói hương tràn đầy, các hòa thượng đang dùng bữa tối.

Một người đàn ông lặng lẽ lén vào trong chùa, đến trước mặt hòm công đức. Buổi sáng, người đàn ông từng đến đây một lần, anh ta đã nhìn thấy rất nhiều người bỏ tiền vào trong hòm công đức. Trông chừng tứ bề xung quanh không có ai, người đàn ông liền đưa hòm công đức đặt xuống, rồi đổ tiền từ bên trong ra ngoài!

Ở phía bên, tiểu hòa-thượng và Sư-Phụ đã nhìn thấy rõ ràng-rành. Tiểu hòa-thượng nói: "Sư-phụ, có người trộm tiền!". Sư-Phụ nói: "Tabiết rồi". Tiểu hòa-thượng nói: "Chúng ta đi bắt quả-tang anh ta lại...". Sư-Phụ nói: "Không cần". Tiểu hòa-thượng sốt-ruột: "Sư-phụ, tại vì sao thế ạ? Anh ta ăn trộm tiền của chúng ta, anh ta là tên trộm!". Sư-Phụ nói: "Anh ta không phải tên trộm, đó không phải tiền của chúng ta...". "Đó làm sao không phải tiền của chúng ta chứ?" Tiểu hòa-thượng nhìn chăm-chăm vào Sư-phụ. Sư-phụ nói: "Đó là tiền của người ta bỏ vào, hiện-tại có người cần tới nó, lấy nó ra làm sao tính thành trộm được?" Tiểu hòa-thượng nghe xong tram-mặc không nói, mắt cậu ta trừng-trừng nhìn theo người đàn ông lấy tiền từ hòm công đức mang đi!!!

Đợi người đàn ông vừa đi khỏi, tiểu hòa thượng bèn chạy lại trước hòm công-đức, anh ta chăm-chú nhìn vào bên trong, nói: "Sư-phụ, bên trong hòm vẫn có tiền!" Sư-phụ gật đầu, nói: "Anh ta chỉ là lấy đi một phần nào đó anh ta cần! Nếu anh ta là kẻ trộm, vẫn còn để lại tiền trong đó không?" Tiểu hòa-thượng liền gật-gật đầu!!!

Không ngờ vào hoàng hôn ngày thứ hai, người đàn ông ấy lại nhân lúc mọi người đang dùng bữa chiều lén vào trong chùa, anh ta đến trước hòm công-đức, quan sát bốn bề không có người, lại đưa hòm công-đức xuống lấy tiền!

Lần này, tiểu hòa-thượng và Sư-phụ cũng đã nhìn thấy rõ ràng-rành như lần trước! Tiểu hòa-thượng vừa thấy, nói: "Sư-phụ, anh ta là ăn trộm, anh ta trộm tiền của chúng ta kìa!" Sư-phụ nói: "Người đặt tiền vào, người lấy tiền đi! Tiền của người, người tiêu! Làm sao là ăn trộm vậy? Hôm qua anh ta lấy đi một phần! Bởi vì không đủ, nay lấy thêm một

phần, có gì là không được?" Tiểu hòa-thượng vô cùng tức giận, nhưng mà không dám lộ ra! Chỉ đành trừng-trừng mắt nhìn người đàn ông lấy đi tiền từ trong hòm công-đức!!!

Đợi người đàn ông vừa đi khỏi, tiểu hòa-thượng vội chạy đến nhìn vào phía trong bên hòm công đức, phát hiện bên trong vẫn còn tiền, thầm nghĩ người đàn ông này xem ra cũng không quá xấu, bèn cho qua! Kể từ ấy, không thấy người đàn ông quay lại chùa!!!

Một năm sau, người đàn ông lại lần nữa bước đến chùa. Khi này người đàn ông đến không phải là hoàng hôn, mà là buổi sang! Người đàn ông đi vào đại điện, bái Phật xong, tiến đến trước hòm công-đức, anh ta mở túi da, ôm ra một ôm tiền cho vào hòm công-đức! Những người bên cạnh đều há to cái miệng tỏ ý rằng người đàn ông này quá hào hiệp!!!

Tiểu hòa-thượng nhìn thấy cảnh này, nhẫn không được liền tiến lên phía trước, hỏi người đàn ông: "Vì lẽ gì mà rộng-rãi hào-phóng như vậy?" Người đàn ông đã nhắc đến chuyện cách đây một năm trước, anh ta kể khi đó bản thân đi vào đường cùng, vô cùng cần tiền, nhìn thấy trong hòm công-đức có tiền, liền đã nổi lên ý tưởng mượn đỡ! Tiền trong hòm công-đức giúp anh ta chết đuối vớ được cọc! Bây giờ, những tháng ngày của anh ta đã tốt rồi, anh ta đến trả lễ gấp đôi số tiền!!!

Tiểu hòa-thượng mang chuyện này nói với Sư-phụ, Sư-phụ nói: "Mỗi một người đều có lúc gặp khó-khăn! Chỉ cần chúng ta cho họ một con đường thoát, người ta có thể thoát ra được cảnh khốn-khó, cuối cùng, chúng ta cũng đắc được gấp bội lần hồi báo!!! Hòm công-đức, đó là hàm công-đức của mọi người! Cũng là công-đức của chúng ta vậy!!!"

Sau đó, sự việc này truyền rộng ra, trụ trì của chùa bèn đặc biệt đặt một hòm công đức tại ngay cổng, tiểu hòa thượng chuyên phụ trách hòm công đức này. Mỗi ngày, tiểu hòa thượng đều sẽ cho tiền vào bên trong hòm công đức, để cho những ai cần sự giúp đỡ đến lấy tiền. Khi mới bắt đầu, ban ngày bỏ đầy tiền vào hòm công đức, sáng sớm ngày hôm sau đã vơi rồi, nhưng mà vài tháng sau, cũng lại không cần tiểu hòa thượng bỏ tiền vào hòm công đức nữa, sáng sớm mỗi ngày, bên trong hòm công đức đều chứa đầy một hòm tiền, tiểu hòa thượng đành phải lấy bớt tiền ra nếu không không có chỗ chứa. Số tiền đặt bên trong hòm đó, có người dâng trả gấp đôi, cũng có người dâng biếu. Người cảm ơn hoàn trả gấp đôi, người dâng biếu muốn hành thiện giúp đỡ người ta.

Một hòm công đức, vừa đồng thời giúp đỡ hàng trăm ngàn người, cũng lại được trăm ngàn người hồi báo gấp bội. Một người tử bi, một trái tim tử bi, đánh thức lòng trắc ẩn của toàn thế giới.

Thời bây giờ đạo-đức ngày càng suy-đồi từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong! Thùng phước sương nào cũng phải... có khóa! Còn cơ-hội nào cho người sắp "chết đuối" không?!

---